

GENEESKUNDE TEGEN POLITIEKE MISSELIJKHEID | DOOR RAINER RUPP

Posted on 21. Dezember 2020

*Een commentaar **van Rainer Rupp.***

Bij KenFM spreken we regelmatig de redenen aan voor de wederom wijdverbreide en groeiende politieke malaise in ons land. Tegen een van deze redenen, namelijk tegen de irrationele agressiviteit van de Duitse regering tegen Rusland, die in strijd is met de belangen van ons land, stel ik in het tweede deel van de Daily Dose van vandaag een heilzaam medicijn voor. Als zoveel mogelijk mensen meedoen, kunnen we voor het einde van het jaar een onmiskenbaar teken van vriendschap tussen de naties plaatsen, zonder dat er mondbeschermers of massademonstraties nodig zijn.

Allereerst een korte blik op de huidige situatie:

Iedereen die luistert naar de officiële verklaringen van onze politici, of de zelfverklaarde "kwaliteitsmedia" in ons land volgt, had niet moeten vergeten dat de toenemende media- en politieke agitatie tegen Rusland en zijn regering steeds meer morbide en dus gevaarlijke kenmerken heeft aangenomen. Vergeleken met het meer dan provocerende, bijna krankzinnige huidige Berlijnse beleid ten aanzien van Moskou, had zelfs het buitenlands beleid van de Republiek Bonn in het midden van de Koude Oorlog zich in positieve zin onderscheiden. In die tijd waren de Oost-West betrekkingen confronterend geweest, maar tegelijkertijd werden ze gekenmerkt door wederzijds respect en politiek fatsoen. Militaire provocatie en escalatie werden destijds door de Duitse politiek vermeden; vandaag de dag is het juist het tegenovergestelde het geval.

Vandaag is de orde van de dag "herbewapening, in plaats van wederzijdse veiligheid door middel van onderhandelingen". Dit is ook volledig de mening van de Duitse minister van Oorlog, Annegret Kramp-Karrenbauer. Want ook deze dame is doordrongen van het idee dat de ongecultiveerde Russische hordes uit de diepten van Siberië slechts één taal begrijpen, die van de knol. Daarom gelooft Kramp-Karrenbauer uit de grond van haar hart dat wij Duitsers "in goede Duitse traditie" alleen vanuit "een sterke positie" met de Russen moeten "onderhandelen".

Het zijn vooral de trans-Atlantische marionetten in de Duitse regering en hun presstituten in de zogenaamde "kwaliteitsmedia" die deze ontwikkeling aanzwengelen en afdwingen. In afwachting van gehoorzaamheid aan de nieuwe Amerikaanse oligarchbende in Washington. Met de laatste wetenschappelijke bevindingen van massamanipulatie en demagogie wordt het Duitse volk opnieuw opgehitst tegen de "onbeschaafde" Russen. Want de Russen willen zich niet ondergeschikt maken aan de westerse gemeenschap van onbeschaafde waarden, die het internationale recht met voeten treedt.

Deze westerse gemeenschap van niet-waarden heeft in tientallen landen, met name in de Arabische wereld, de afgelopen dertig jaar een spoor van verwoesting, ellende en dood achtergelaten in naam van de democratie en de mensenrechten met haar humanitaire agressieoorlogen. En de verantwoordelijke politieke elites blijven elkaar op de rug kloppen over zulke "successen" naar het gejuich van de "kwaliteitsmedia".

Op dit moment beleeft de hoogdravendheid van de Duitse meester-mens "elite" een gevaarlijke terugkeer, niet alleen naar de volkeren van Zuid-Europa, maar vooral naar de grote culturele natie in het Oosten, die reuzen als Leo Tolstoj, Peter Tsjaikovski en vele andere schrijvers, filosofen en muzikanten, ook geliefd bij ons Duitsers, heeft voortgebracht. Net als grote wiskundigen en ingenieurs.

Zou het niet geweldig zijn als we, tegenover zoveel gevaarlijke domheid en arrogantie, die wordt belichaamd door de huidige minister van Defensie AKK, door minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, bondskanselier Angela Merkel en Ursula von der Leyen aan het hoofd van de EU, die allemaal duidelijk de wapenuitbreiding tegen Rusland nastreven, voor het einde van het jaar een sterk signaal zouden kunnen afgeven dat we ons zonder mitsen en maren verzetten tegen het beleid van de Merkel-democratie en haar waterdragers?

Hier is mijn voorstel:

In de staten die zijn ontstaan uit de Sovjet-Unie, maar vooral in Rusland, leven vandaag de dag nog steeds 75 oude veteranen van de Grote Patriottische Oorlog.

Ze waren daar en hebben met gevaar voor eigen leven en gezondheid geholpen om niet alleen hun vaderland Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland te bevrijden, maar ook heel Oost-Europa te bevrijden van de moorddadige elites van het Duitse meesterras en hun beestachtige taakgroepen, tegen hoge kosten voor zichzelf.

Zou het niet een symbolisch signaal zijn tegen het beleid dat Berlijn momenteel voert als we - en daarmee bedoel ik alle KenFM-abonnees, lezers en luisteraars - deze resterende 75 heldinnen en vrijheidshelden een kerstcadeau zouden geven dat zelfs onze anders blinde "kwaliteitsmedia" moeilijk te negeren zouden vinden?

Onlangs werd ik benaderd door een particulier initiatief over de mogelijkheid om een kerstdonatie te doen aan de overgebleven veteranen, wat ik met veel plezier deed. Velen van hen leven in magere omstandigheden en de Corona-gerelateerde beperkingen hebben hun situatie er niet beter

op gemaakt. De donaties zijn vooral bedoeld om de leeftijds- en gezondheidsproblemen te verlichten, waar anders geen geld voor is. Toen groeide er een verdergaande gedachte in mij:

Stelt u zich eens voor welke indruk dit zou maken in Berlijn, bij de NAVO en elders, als een particulier, Duits initiatief in aanwezigheid van de internationale pers een vertegenwoordiger van de nog levende heldinnen en helden van de Grote Patriottische Oorlog op de Russische ambassade in Berlijn een vette cheque zou geven als kerstcadeau, waaraan vooral vele duizenden van de door de politieke en mediawereld gedemonstreerde KenFM-lezers- en luisteraarsgemeenschap zouden hebben bijgedragen. Wie wordt er niet geïdealiseerd door dit beeld van vriendschap tussen de naties die in de praktijk geleefd hebben? En we kunnen het samen met u in actie brengen; door te doneren aan de veteranen.

Aangezien het Russisch-orthodoxe kerstfeest later plaatsvindt dan het onze, namelijk op 6 en 7 januari, kunnen donaties tot uiterlijk 31 december 2020 worden overgemaakt op de schenkingsrekening van de door de staat erkende vereniging zonder winstoogmerk van de "Glinka-Gesellschaft Berlin e. V.", bij de Bank für Sozialwirtschaft AG, die speciaal voor dit doel is opgericht.

Elke donatie telt, hoe groot ook, zelfs 2 euro.

Omdat elke donatie een uiting is van doorleefde solidariteit, een demonstratie tegen de oorlogsvoorbereidingen van de burgers van de Berlijnse haviken en een indicatie dat ook u het absoluut niet eens bent met de verklaarde burger van het Berlijnse beleid:

Nogmaals, de huidige aanpak van mevrouw Kramp-Karrenbauer: "In goede Duitse traditie, om alleen vanuit een sterke positie met Rusland te onderhandelen" (1).

Wie geen rilling voelt lopen bij deze woorden uit de mond van de Duitse minister van Oorlog is zich niet bewust van de ergste tragedies in de Duitse geschiedenis. Met dit argument, namelijk dat alleen vanuit een sterke positie de vermeende "vrede" kan worden veiliggesteld, is de bevolking van Duitsland al herhaaldelijk overhoop gehaald, eerst om haar voor te bereiden op de Eerste en vervolgens op de Tweede Wereldoorlog.

Gezien het verachtelijke cynisme van de Saarlandse CDU-dame AKK kan ik alleen maar denken aan de uitspraak van de schilder Max Liebermann, die op 30 januari 1933, ter gelegenheid van de machtsovername door het NAZI, zei: "Ik kan niet zoveel eten als ik wil overgeven".

Als tegengif tegen deze misselijkheid, die op dit moment weer wijdverbreid is in ons land, beveel ik een vette donatie aan de Russische veteranen aan. De vereiste bankgegevens staan in het

schriftelijke artikel op de homepage van KenFM:

Rekening van de ontvanger: Glinka-Gesellschaft Berlin e. V.

IBAN: DE16 1002 0500 0001 1176 00

Opmerking: "Russische veteranen

Donaties moeten uiterlijk tot 31.12.2020 worden overgemaakt. Voor grotere donaties kan op verzoek een donatiebewijs worden afgegeven.

Bron:

1.

<https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/russland-annegret-kramp-karrenbauer-moskau-igor-konaschenkow-unfaehigkeit-vorwurf>

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om dit artikel te publiceren.

+++

Beeldbron: [dagma](#)/ shutterstock

+++

KenFM streeft ernaar een breed spectrum aan meningen te presenteren. Opinie-artikelen en gastpresentaties hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over andere manieren om ons te ondersteunen vindt u hier: <https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/>

+++

Nu kunt u ons ondersteunen met Bitcoins.



BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK